

# Column

## Schuld

**M**en zegt: een volk krijgt de regering die het verdient. Mijn stelling: een volk krijgt het onderwijs dat het verdient.

Er is al veel gezegd over de schuldigen van het slechte onderwijs. Allereerst de politiek natuurlijk en dan vooral de PvdA. De enige manier om de gruwelijke naïviteit en domheid van oud-minister Tineke Netelenbos en haar voorgangers zichtbaar te maken, was blijkbaar door het voorzitterschap van de parlementaire onderzoekscommissie aan PvdA-parlementariër Jeroen Dijsselbloem te gunnen. En dan de managers. Hun misdaad, ze zijn met teveel en ze hebben alle bevlogen leraren eruit gewerkt. Onderwijskundigen, die moeten zich ook schamen, althans diegenen die het nieuwe leren hebben gepropageerd. En Pabo-directeuren, omdat ze aantallen studenten belangrijker vonden dan leerkrachten afleveren die kunnen rekenen.

Zelf geef ik de schuld liever aan een andere categorie, namelijk de Nederlandse ouders. Bijna alle ouders althans, want er is vast ergens in Nederland een gezin met ouders die zich niet onmiddellijk hebben neergelegd bij de gekkigheid waarmee hun kinderen thuiskwamen. Die zich verbaasden over onzinnige maatregelen om 'de maatschappelijke zelfredzaamheid van kinderen te vergroten', zoals optellen door middel van 'één erbij één'. Die hun kinderen zagen 'schatten' als ze twaalf door twee moesten delen en gewoon thuis de tafel van twee gingen oefenen, tegen de uitdrukkelijke instructies van de juf in.

Maar de overige ouders hebben alles goed gevonden, van zelf de wc's schoonmaken op de school van hun kinderen tot de totale afbraak van het vreemde talenonderwijs op de middelbare school. Per week één uur les in Frans of Duits, hoe ver denk je dat een kind daarmee komt? Ik kan maar niet begrijpen waarom ouders niet allang de scholen hebben overgenomen, om de zaken dan zelf maar fatsoenlijk te regelen. Misschien komt het omdat hun generatie niet getraind is in 'maatschappelijke zelfredzaamheid'. Hoe dan ook, het kon de Nederlandse ouder blijkbaar weinig schelen: ach, in de moderne maatschappij is kennis een achterhaald begrip en, bovendien, als de kinderen maar gelukkig zijn. En nu het voor hele generaties jongeren te laat is, krijgt de politiek ineens de schuld. Lekker gemakkelijk.

Reageren? [klaartje.peters@rePublic.nl](mailto:klaartje.peters@rePublic.nl)

# Ge

**Klaartje Peters (39)** is zelfstandig onderzoeker en publicist

